



## 1. Een introductie

Na WO I richt Jan Van Deun, peperkoekbakker uit Turnhout, zijn eigen bedrijf op. In 1924 neemt het bedrijf zijn intrek in ruime nieuwe bedrijfsgebouwen aan de Molenstraat te Turnhout. Jan van Deun trouwt met Maria Poppeliers, waarna het bedrijf de dubbelnaam Van Deun – Poppeliers krijgt.

Wanneer hij in 1949 onverwacht overlijdt, laat Jan slechts één gehuwde dochter na, Theresia. Haar echtgenoot, Alfons Coppens, neemt het bedrijf op zijn beurt in handen en drijft de productie sterk op. Ook hij overlijdt echter, onverwacht, in 1956. Zijn oudste zoon Adrien Coppens komt aan het hoofd te staan van een moderne fabriek die hij verder uitbouwt.

Op 6 december 1963 slaat het noodlot toe. Adrien Coppens en zijn echtgenote Lucienne Dierickx, die samen vier kinderen tussen nul en zes jaar oud hebben, komen in Schilde om het leven bij een verkeersongeval. Eén van de kinderen zit in de auto, maar overleeft de klap. De vier weeskinderen blijven achter en Jozef Coppens - de jongere broer van Adrien - neemt het roer over.

De fabriek was van groot belang voor Turnhout. In de bloeiperiode werkten er een paar honderd mensen. De peperkoekfabriek zorgde dus voor eten op de plank. Iedereen in Turnhout kende het bedrijf, of de verhalen, of mensen die er werkten.

In 1987 wordt Van Deun-Poppeliers verkocht en omgedoopt tot Astra Sweets N.V. Twee jaar later verhuist de fabriek naar de Bleukenlaan. In 2000 verdwijnt de peperkoekproductie definitief uit Turnhout.



PR & Marketing  
www.otto-cc.be



UIT in Turnhout



**FRAKO**  
Keukens & Interieur

